

# KLEINE MOEITE

FRANS VAN DE SCHOOT (73)  
UIT BEST

## De laatste bestraling

„In mei vorig jaar werd bij mij prostaat-kanker geconstateerd. Op 2 november ben ik in Nijmegen geopereerd met een Da Vinci-robot. Die operatie is goed gegaan, maar in februari bleek bij een controle dat er toch wat kankercellen waren achtergebleven en dat de snijvlakken niet schoon waren. Dus er moest worden bestraald, bijna dertig keer. Dat gebeurde in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven.”

„De eerste tien keer valt wel mee, maar dan begint het. Vermoeidheid, geen gekruid eten en ik moest wel tien keer per dag naar het toilet. Ik kwam elke werkdag

“  
Toen ik binnenkwam, zag ik dat ze de boel hadden versierd

naar de radiologie-afdeling. Dan bouw je een band op met verpleegkundigen. Ik had heel goed contact met ze, ze vroegen altijd hoe het met mij ging. Het was altijd prettig binnen-

komen en de dames vertelden mij wat ze in het weekend gingen doen. Zelf kon ik nergens naartoe – ik moest thuisblijven.”

„Bij de voorlaatste bestraling zei ik: 'Het zou wel leuk zijn als jullie de boel morgen versierden.' Voor de grap natuurlijk. De volgende dag kwam ik binnen en ik zag slingers en opgeblazen handschoenen. Ik wist niet wat mij overkwam. Normaal waren er twee verpleegkundigen, maar nu stonden alle vijf de dames die mij hadden behandeld, mij op te wachten.

Het mooiste was: daarna moest ik op de tafel gaan liggen voor de bestraling, maar ik paste er niet op. Waren de zusters helemaal vergeten de tafel voor mij in te stellen. Ze waren alleen met de slingers bezig geweest.”

- Arnold Mandemaker

